



Langzaam ben je van ons weggeleden,  
elke dag een beetje meer.  
Telkens werd jou iets ontnomen,  
dat deed jou en ons zo zeer.  
Als het lichaam niet meer wil  
en het leven wordt een lijden  
kan men voor het sterven dankbaar zijn  
omdat het komt als een bevrijden.

Dankbaar voor zijn waardevolle leven en  
voor alles dat hij ons heeft gegeven,  
nemen wij afscheid van

*Jos Lameir*



Roza Schuurbiers

Hij werd geboren te Essen op 31 juli 1936  
en is te Zoersel rustig ingeslapen  
op 23 mei 2024.

Volgens de wens van Jos, ons pa, opa zal zijn afscheid  
plaatsvinden in intieme familiekring,  
waarna wij hem te ruste leggen in het urnenveld  
op de begraafplaats van Essen-Horendonk

U kunt Jos nog een laatste groet brengen  
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen  
op woensdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Hij zal altijd verder leven in de harten van :

Roza Schuurbiers

*zijn echtgenote*

Frank en Monique

Bryan

Kirsty en Sam, 

Donald en Petra

Samanta en Ruud

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Rouwadres: Familie Lameir - Schuurbiers  
p/a Begrafenissen Hensen  
Stationsstraat 98, 2910 Essen  
*Condoleren kan ook online: [www.begrafenissenhensen.be](http://www.begrafenissenhensen.be)*